

# BØLGEBRYDEREN

32. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2021



Læs inde i bladet:

**AFLYSNING AF JULEBANKO  
SEJLERSKOVTUR  
BÅDOPTAGNING  
STUDIETUR TIL LOLLAND**



## SØRUP HAVNS BÅDELAV

Lindevej 2  
3480 Fredensborg

Information og medlemstegning  
hos bestyrelsesmedlemmerne:

Formand Anders Fisker	29700050
Næstformand Ole Olesen	51231023
Kasserer Henrik Axholt	48483210
Sekretær Kim Brogaard Jensen	
Medlem Poul Toftgaard Nielsen	
Suppleant Andreas Obel-Jørgensen	

Hjemmeside:

[www.soeruphavn.dk](http://www.soeruphavn.dk)

Havnefoged:

Erik Wind 26163480

email: [soeruphavn@gmail.com](mailto:soeruphavn@gmail.com)

Træffetid i sæsonen:

15/4 – 1/11

Onsdag 15.30 – 17.30

Søndag 10.00 – 12.00

Annoncepriser:

1/1 side kr. 500,00

½ side kr. 300,00

¼ side kr. 200,00

Rubrikannoncer gratis

Næste blad udkommer i februar 2022

Redaktion: Anders Fisker, Erik Wind  
og Britta Christensen

## HYGGELIGT EFTERÅR – MEN NU ÆNDRER CORONA ENDNU EN GANG VORES PROGRAM

Nu gik det hele lige så godt –  
og så kommer Corona endnu  
engang og ændrer på vores  
program.

Vi føler os nødsaget til endnu  
engang at aflyse det årlige jule-  
banko, der skulle være afholdt  
den 2. december, hvor ca. 100  
medlemmer og pårørende ple-  
jer at dukke op. Men vi føler det  
er for risikabelt, sådan som  
smitten udvikler sig her i no-  
vember år 2021.

De øvrige arrangementer har  
ellers været fine. Sejlerskovtu-  
ren blev med stor succes af-  
holdt på havnen pga af kraftig  
blæst, og studieturen, som vi  
ikke kunne gennemføre sidste  
år, blev udvidet til 2 dage med  
en hyggelig bustur til Lolland.

Endelig forløb bådoptagningen  
ultimo oktober planmæssigt,  
idet havnefogeden bedre kun-  
ne koordinere pladser, da vi  
slap for byggeri på havnen i år.  
På gensyn næste år på vores  
hyggelige havn!

Anders Fisker, Formand.

## ARRANGEMENTSKALENDER FOR ÅRET 2021

December

**Julebanko**

**AFLYST**

Torsdag den 2. december

Arrangementet er desværre aflyst på grund af den nye udvikling af corona-smitte. Selv om vi legalt må mødes, har bestyrelsen vurderet, at vi ikke skal tage nogle chancer. Mange af os medlemmer hører ikke til blandt de yngste – og er derfor mere sårbare, hvis vi bliver smittede.

### **DEN ÅRLIGE SEJLERSKOV- TUR AFVIKLET I AUGUST**

I mange år har der været tradition for, at vi sejlede i hver vores båd til Dronningens Bøge, hvor vi grillede medbragt mad, og hvor formanden arrangerede forskellige konkurrencer som støvlekast, sækkevæddeløb og tovtrækning m.v.

I år blev forsamlingen enige om, at det blæste for voldsomt, hvorfor vi blev på havnen, hvor vi jo også har grill. Tiden gik mere med hyggesnak

end konkurrencer – men bueskydning nåede vi dog.

Det blev til nogle hyggelige timer – og der var godt læ på havnen. Så endnu engang et hyggeligt arrangement på havnen.



## BÅDOPTAGNING DEN SIDSTE DAG I OKTOBER

Havnefoged Erik havde arrangeret bådoptagning den sidste dag i oktober. Som sædvanlig var der mange både, der skulle op.

Dels siger vi fra havnens side, at bådene skal op senest 1. november. Dels er det sådan, at de bådere, der har deres båd forsikret via deres husstands-forsikringer, skal tage dem på land inden 1. november, da forsikringen ikke dækker i perioden fra 1. november til 1. maj.



Selv om alt var planlagt af havnefogeden gav det alligevel lidt pladsproblemer for vognmanden, da der holdt parkerede biler overalt.

Havnefogeden havde tændt op i Hyttefadet, så det blev rart og hyggeligt med en kaffepause

med nybagt franskbrød og formandens hjemmelavede marmelade.





## NYT FRA HAVNEFOGEDEN

Ved slæbestedet har havnefogeden - efter flere medlemmers ønske – fået monteret en hjælpebro, en minibro, hvor man bedre kan stå, når man skal have sin båd op og i. Det er selvfølgelig tilpasset havnens øvrige miljø og udseende.



Disse dyr kræver bare større poser

## Omkring kommoden.

Erik har arvet.

En gammel kommode som har stået i forældrenes hjem og siden i hans brors.

Eftersom vi bor i et lille bondehus og har fyldt rigeligt op, er der ikke plads. Den er derfor lånt ud til Hyttfadet, indtil vi får et større hus 😊

Kommoden/dragkisten har stået på Koldinghus, da det brændte, tydeligt bevis er, at den er sort på højre side.

Vi synes den står fint i Hyttfadet. med de kronede beslag, lidt kongelige har vi da lov at være.



## SUCCESRIG STUDIETUR TIL LOLLAND

I dagene 4. og 5. september gennemførtes endnu en studietur for 42 medlemmer med pårørende. Denne gang gik turen til Lolland. Fordi studieturen sidste år måtte aflyses p.g.a corona, valgte vi at lave en 2 dages tur fra lørdag formiddag til søndag eftermiddag. For at holde prisen nede havde vi lejet en tur uden chauffør. Dette kunne lade sig gøre, fordi vores havnefoged Erik har buskørekort og stillede sig velvilligt til rådighed som chauffør.



Vi kørte direkte til Krenkerup Gods nær Sakskøbing, et fantastisk smukt gods, som bl.a. har oprettet deres eget bryghus og laver fantastisk øl brygget på egne dyrkede kornsorter. Der serveredes en lækker frokost med 3 forskellige slags øl. En rigtig god start på turen.

Efter frokost kørte vi videre til et andet smukt godt, Søllesteds-gaard Gods (etableret i 1466), hvor de producerer store mængder økologiske grøntsager, som leveres ud til hele landet. Samtidig har de indrettet en gårdbutik og café, hvor vi kunne indtage eftermiddagskaffen.

Herfra gik turen videre til vores overnatningssted i Maribo, Hotel Milling Søpark, der ligger direkte ud til den smukke Sønder sø i Maribo.

Efter indcheckning var der tid til en drink på terrassen, hvor man sad lige på søbredden og nød udsigten. Der var hyggelig fællesmiddag om aftenen på hotellet.



Næste morgen startede vi kl. 9.30 og kunne derfor lige nå at se den smukke Maribo Domkirke inden gudstjenesten kl. 10.00. En utrolig smuk og enkel

kirke fra 1400-tallet med en imponerende lofthøjde.

Lidt syd for Maribo ligger Danmarks ældste barokhave, der hører til Søholt Gods og stammer oprindeligt tilbage fra 1300-tallet. Videre gik turen gennem en lille by med navnet Sørup. Den skulle vi selvfølgelig igennem. Der var ca. 3 huse, og vi blev ført ud på en smal markvej langs en sø. Da vi kom til en bådebro med blot 1 båd, kunne rejselederen fortælle, at her ser I Sørup Havn. Så sig ikke, at det ikke er en rigtig studietur.

Vi fortsatte til den lille, men hyggelige Nysted Havn med svenskrøde bygninger, som vi kender det fra vores egen havn. Fra havnen er der udsigt til Aalholm Slot.

Herfra gik det nordpå gennem Dølle Fjelle Musse, hvor der var markedsdage, som hvert år besøges af ca. 120.000 gæster ...det er kæmpestort!

Endelig nåede vi frem til Vordingborg Havn, hvor vi fik en lækker platte på en fiskerestaurant, beliggende direkte på havnen. Vejret var til at vi kunne sidde udendørs, så vi rigtigt kunne nyde udsigten og havnemiljøet. Her mødte vi bl.a. vores tidligere skovfoged Jens Ole Andersen, som netop er gået

på pension – meget pudsigt, at møde ham lige der, da han bor i Nordsjælland.

Vordingborg Havn var hyggelig med en række små skure, som lystfiskerne havde fået lov til at opføre – det skabte et sjovt miljø.

Turen sluttede kl. 17.00 søndag på Sørup Havn. Formålet med studieturen er jo dels at se andre havne, men især at forstærke det gode sociale miljø, som vi gennem mange år har forsøgt at opbygge i vores lille forening.



Skur på Vordingborg Havn

## Telefonboks ved Sørup Havn



Offentlige betalingstelefoner blev første gang anvendt i 1896 på Kongens Nytorv, og for et opkald skulle der betales 10 øre, hvilket var en på den tid stor betaling.

Ovenstående viser en telefonboks udviklet i 1981 med navnet "Spørgsmålstegn". Tilsvarende betalingstelefoner fandtes i stort antal. Selv i 2007 var der i Danmark 3.000 automater. Nu findes der praktisk talt ingen – alle klarer sig med mobiltelefoner.

Også ved Sørup Havn har der været en telefonboks, der var opsat ved Sørupvej 68 på kommunens græsarealet overfor Sønderholt og Jens Mortensens hus.

Baggrunden for, at den blev opsat, var ønske fra sejlere og lystfiskere om, at når de kom i havn eller overnattede i Fiskeriforeningens hytter, ville de godt have mulighed for at ringe hjem. Ved ulykker og uheld var det også vigtigt at kunne ringe efter hjælp. Fra tiden før telefonautomat var det naboerne til havnen, der måtte stille deres fastnettelefon til rådighed.

Alligevel var der nogen, der i 1987 ønskede telefonboksen fjernet og havde indsendt ønske herom til skovrideren. Andre ønskede den bibeholdt, og der udspandt sig en kappestrid mellem disse to synspunkter med indsamling af underskriftsliste.

Resultatet blev dog i den sidste ende at telefonboksen blev nedtaget.



