

BØLGEBRYDEREN

35. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 3/2024



Læs inde i bladet:

**SEJLERSKOVTUR DEN 18. AUGUST
STUDIETUR TIL VESTSJÆLLAND DEN 15. SEPTEMBER
ARBEJDS DAGEN PÅ HAVNEN GIVER FLOTTE RESULTATER
NYT FRA HAVNEFOGEDEN**



SØRUP HAVNS BÅDELAV

Lindevej 2
3480 Fredensborg

Information og medlemstegning
hos bestyrelsesmedlemmerne:

Formand Anders Fisker	29700050
Næstformand Ole Olesen	51231023
Kasserer Henrik Axholt	40413210
Sekretær Kim Brogaard Jensen	
Medlem Andreas Obel-Jørgensen	
Suppleant	

Hjemmeside:
www.soeruphavn.dk

Havnefoged
Erik Wind Jensen 26163480
email: soeruphavn@gmail.com

Træffetid i sæsonen:

15/4 – 1/11

Onsdag 15.30 – 17.30

Søndag 10.00 – 12.00

Annoncepriser:

1/1 side	kr. 500,00
½ side	kr. 300,00
¼ side	kr. 200,00
Rubrikannoncer	gratis

Næste blad udkommer i november 2024

Redaktion: Eva Kjeldsen og Anders Fisker

TAK TIL JER MEDLEMMER FOR JERES ALTID STORE OPBAKNING TIL ARRANGEMENTER I VO- RES BÅDELAV

Nogle arrangementer i vores bådelaV tiltrækker flere deltagere end andre. Julebanko trækker flest, men dernæst er den årlige arbejdsdag på havnen, den der trækker næstflest deltagere. I år var der ca. 40 aktive deltagere – både mænd og kvinder.

Læs mere i næste artikel om, hvor meget der kan nå at blive udført på ca. 4 timer sådan en dejlig lørdag sidst i maj måned.

Udover det praktiske arbejde, som sparer foreningen (og staten) for rigtigt mange penge, så betyder det sociale samvær også rigtigt meget for os alle sammen. Så stor tak til alle jer hårdtarbejdende medlemmer for jeres store indsats, som kun belønnes med et par grillpølser til frokost.

Anders Fisker, Formand

PÅ ARBEJDS DAGEN I MAJ BLEV DER UDFØRT STORT VEDLIGEHOLDELSERARBEJDE

Som altid dukkede der rigtigt mange op til den årlige arbejdsdag den 25. maj i år.

Havnefogeden havde som sædvanlig udarbejdet en "ønskeseddel" – og på mange måder blev hans ønsker indfriet.



Der var tungt arbejde ind imellem

Ydermolen blev forstærket med påfyldning af sten – flot at Ole Mark, der er genbo til havnen, stillede sin bobcat til rådighed...og stærke mænd kørte trillebør og fyldte op.

Der blev kløvet brænde og stablet i redskabsskuret, brændeovnen i Hyttefadet blev pudset, og der blev skiftet træværk forskellige steder og som altid blev der malet med svenskrød maling rigtigt mange steder.



Flittige malerdamer gik til den!

ARRANGEMENTSKALEN- DER FOR ÅRET 2024

August

Sejlerskovtur

Søndag den 18. august

Vi starter kl. 12.00 på havnen med et glas bobler. Herefter sejler vi i hver sin båd til Dronningens Bøge, hvor vi griller og spiser den mad, som vi hver især har medbragt.

Efter spisning vil der være forskellige former for underholdning og konkurrencer med præmier.



Som sædvanlig blev borde og bænke rengjort med højtryksrensere og alt blev så fint.



Bueskydning er blevet en del af traditionen på skovturen, der også nogle gange er blevet afholdt på havnen

September

**Studietur til Hempels glas-
museum og Dragsholm
Slot**

**Søndag den 15. september
kl. 9.00 – ca. 17.00**

Turen i år prøver på at "kompensere" lidt fra turen sidste år...denne gang bliver det en luksustur! Vi kører til Odsherred med en lille pause undervejs og starter på et forrygende museum, Hempels Glasmuseum/ Anneberg Kulturpark, som udover alle former for glas også har en enestående samling af Viggo Jarls skulpturer.

Videre går turen igennem det smukke Odsherred for at komme til Dragsholm Slot, der er et internationalt gourmetslot med Michelin stjerne. Her vil vi få serveret lækker frokost – i Dragsholm Slots Madcafe i den nyrestaurerede Herskabsstalden - og efterfølgende vil vi blive vist lidt rundt på slottet og få fortalt dets spændende historie af en lokal ven af bådlavet.



Dragsholm Slot





Glasmuseet har Nordeuropas største glasudstilling og har en imponerende udsigt over Isefjorden og Nykøbing Bugt.

Efter Dragsholm Slot ser vi noget mere af det smukke område ved Sejrøbugten, ligesom der vil blive serveret kaffe under hjemturen.



Buster af Viggo Jarl findes også på museet.

Pris for turen inkl. transport, frokost, eftermiddagskaffe og indgange er kr. 350:-. Drikkevarer på restaurant er for egen regning.

Tilmelding senest søndag den 1. september til havnefogeden på mail: soeruphavn@gmail.com eller tel 26163480

Julebanko

Torsdag den 5. december
kl. 19.00 på Fredensborg

Bibliotek, Jernbanegade i
Fredensborg.

Kom til det årlige tilløbsstykke, hvor vi afholder det populære julebanko.

Til vores julebanko vil der være gratis øl og vand samt selvfølgelig det traditionelle kaffebord med julekager og knas....og selvfølgelig masser af gevinstmuligheder. Der kan betales med mobilepay og egne bankoplader er ikke tilladt p.g.a. kontrol.



NYT FRA VORES

HAVNEFOGED

Flere henvender sig til os omkring kano/kajakker, som ikke bliver brugt, tomme stativer, samt vi kan se, at flere kano/kajakker ikke bliver holdt ved lige.

Jeg vil opfordre til at se på sig selv, om man har brug for pladsen, da der er flere på ventelisten, som gerne vil være aktive. Der gælder i øvrigt samme regel som med bådpladserne – bliver de ikke brugt i 2 år – inddrages pladsen.

Angående vegetation i havnen, vil jeg anbefale at I tager et par åretag de første par meter til åbent vand for at skåne motoren mest muligt. Bemærk, at der er også flere bæltter med tang på selve søen.

Hav en pind med et søm i på en meters længde til at rense omkring skruen, hvis nødvendigt.

Fortsat god sæson – hilsen fra Erik!!

EN HISTORIE FRA DET GAMLE SØRUP

I august 1807 gik englænderne i land i Vedbæk. Ingen gjorde modstand. Krigen syntes uundgåelig. Der blev forhandlet. Englands krav var betingelsesløs. De ville sikre sig den danske flåde af frygt for, at den skulle falde i hænderne på Frankrig.

Der var tårer i øjnene, da den danske flåde under engelsk kommando sejlede op gennem Øresund forbi Kronborg.

Sorgen og harmen var stor og danskerne kastede sig i armene på Napoleon.

Men englænderne fik ikke det hele. Ved Skipperhuset lå der nogle velbyggede joller, som de grådige englændere givet havde taget.

Bådebygger og skipper i Skipperhuset Therkel Petersen fik travlt. Resolut sejlede han de færdige og halvfærdige krigsjoller ud på søen og lænket til store tunge cementblokke sænkede

skipper selv sin flåde på bunden af Esrum Sø. Aldrig skulle de falde i hænderne på englænderne. Det er ikke en romantisk skrøne. Beviset ligger stadig på bunden af søen. Jollerne blev hævet, men cementblokkene ligger der endnu. Frømand har set dem og udpeget stedet.

Også i 1807 opføres 2 både-skure kun med det ene formål at bygge mindre fartøjer, der kunne anvendes til at klø løs på de engelske konvojer, der sejlede ned igennem Øresund. Og det havde de ret god succes med – de gode joller fra Sørup.



Tegning af Des Asmussen